

G|S|K

Gezin, School & Kerk



EN TOEN?
de Schepping

zondag **27 september** - zaterdag **3 oktober** 2020

ZONDAG 27 SEP

Genesis 1: 1-5 In het begin, en toen?

Er was een tijd voordat ik geboren was. Er was een tijd waarin de aarde nog niet bestond en er nog geen mensen waren. De aarde is gemaakt, heel dat oneindige heelal met al die sterren en planeten is gemaakt door God. Hij is onze Schepper. Wij hebben ons leven en een plek op deze aarde van Hem gekregen. Hij wil dat wij er zijn, dat heeft Hij bedacht. Hoe dat allemaal kan, dat begrijpen we bijna niet. En onze aarde is maar een heel klein puntje in die grote ruimte. Hoe groot moet God wel niet zijn, om dat alles te bedenken en te maken!

En hoe wonderlijk is alles wat Hij gemaakt heeft. Als je goed kijkt, dan moet je je al verbazen. Ik zal nooit vergeten dat een oude man tegen mij zei: Je hoeft maar naar het blad van een plant te kijken, om te zien dat er een schepper is. Want in dat blad wordt voeding voor de plant gemaakt. Water en stoffen uit de lucht neemt de plant op. Door het zonlicht wordt in het blad voeding gemaakt. Daarbij komt zuurstof vrij. De voeding en die zuurstof zijn onmisbaar voor mensen en dieren. Zonder dat kunnen we niet leven.

Als er geen licht meer is, dan verdwijnt het leven. Helemaal in het begin heeft God het licht gemaakt. Dat is het eerste geschenk dat God op deze aarde aan ons heeft gegeven.

Het Evangelie van Johannes begint met woorden die erg doen denken aan het begin van Genesis. Daar wordt ons verteld dat het Woord van God het begin is van ons leven. "In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen." God geeft ons leven, door Jezus zijn Zoon. Door Hem mogen wij leven, Hij geeft ons elke dag zijn kracht. Zondag is ook de dag waarop wij vieren dat Jezus opstond uit de dood. Hij redt ons leven om voorgoed met God verbonden te zijn. En ook daarvoor danken wij telkens weer. Wij mogen leven!



Wat vind jij het mooiste wat je van Gods schepping ziet als je om je heen kijkt? Probeer samen maar eens te danken voor alles wat goed en mooi is.

MAANDAG 28

SEP

“En toen...schiep God de eerste 6 dagen.” Gen. 1, tot vers 23

Kun jij je iets voorstellen bij een aarde waar het altijd pikdonker is? Er is overal water en er waait een gure, harde wind. Niemand kan leven op zo'n plek. In het begin zag de aarde er zo uit. Maar God wilde iets moois maken van de donkere, lege aarde. Dit Bijbelverhaal gaat over hoe God alles gemaakt heeft heel lang geleden.

Hij ging geweldige kunstwerken scheppen. Weet je wat “scheppen” betekent?

Scheppen is: iets maken. God schiep de hele wereld uit niets. Hij maakte de hele wereld niet eens met zijn eigen handen! Hij gebruikte geen gereedschap en ook geen andere mensen die hem hielpen. God gebruikte alleen zijn stem.

Weet je het nog?

- Op dag 1 maakte Hij het licht (dag) en het donker (nacht)
- Op dag 2 maakte Hij de lucht en het water
- Op dag 3 maakte Hij de zeeën en ook planten en bomen (land)
- Op dag 4 maakte Hij de zon, maan en sterren om het verschil aan te geven tussen dag en nacht, seizoenen, dagen en jaren.
- Op dag 5 maakte Hij de waterdieren en de vogels
- Op dag 6 maakte Hij de dieren op het land en de mensen. Een man en een vrouw, om voor de aarde te zorgen en om vrienden met hem te zijn.

Weet je wat God steeds bij elke dag zei die hij gemaakt had? Het is goed. Duim omhoog! Maar weet je wat hij zei toen hij op de zesde dag de dieren en de mensen Adam en Eva had gemaakt? Het is zeer goed. Twee duimen omhoog!

Alles wat God gemaakt heeft noemen we de schepping. Wat laat het verhaal over de schepping volgens jou zien over God?

Waarom zou God de mensen als laatste gemaakt hebben?

Over deze geweldige schepping is een mooi lied gemaakt, psalm 8. We kennen het vooral van het lied van Marcel en Lydia Zimmer.



Zing je mee?

“Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde
Zie ik de hemel het werk van uw hand
zon, maan en sterren door u daar geplant
de hele aarde en alles wat leeft
het is echt ongelofelijk dat u dit aan ons geeft”

Ook jij bent een deel van Gods plan. Ook jij bent op reis. Eigenlijk is ons hele leven een 'reis'. Het is een reis naar God. We weten niet wat er allemaal op onze 'reis' zal gebeuren. We zullen vrolijke en leuke dingen meemaken, maar ook moeilijke dingen. We zullen blij zijn en we zullen verdriet hebben. Maar wat we wel zeker weten, is dat God erbij zal zijn. Hij zal ons helpen. Dat is zijn belofte aan ons!

DINSDAG 29

SE
P

En toen...rustte God uit

De Here God is zes dagen lang bezig geweest. De hemel en aarde heeft Hij gemaakt. Elke dag heeft Hij iets prachtigs gemaakt. En op de zevende dag was God klaar met zijn werk.

En toen? Toen rustte Hij uit!

God maakte van de zevende dag een bijzondere dag, Hij zegende de zevende dag. Want op die dag was Hij klaar met de schepping en rustte Hij uit van zijn werk. Het was een rustdag.

In de tijd vóór Jezus hield men de rustdag op de laatste dag van de week, in de tijd na Jezus doet men dat op de eerste dag van de week. Wij hebben onze rustdag op zondag. Want dat is de dag waarop de Here Jezus uit de dood is opgestaan. Het begin van de toekomst die God ons geeft.



**Wat vind jij van de zondag?
Saai of juist de leukste dag de week?
En waarom?**

Bovenstaande vraag kan zorgen voor veel discussie, niet iedereen denkt hier hetzelfde over. De één vindt het fijn om op zondag thuis te blijven en de ander gaat wandelen in het bos. In ons dorp zijn de winkels gesloten, maar dat is niet overal zo.

Als je in Jezus gelooft dan mag je weten; mijn werk komt niet eerst, maar Zijn werk komt eerst! Daarom is het fijn dat we op de eerste dag van de week, op zondag, mogen rusten. We mogen naar de kerk, we mogen uit de bijbel lezen. Je leert van Gods genade. Je leert ook dat je niet mag oordelen over iemand anders en elkaar met liefde moet behandelen. De dingen die je hoort in de kerk en die je leest in de Bijbel kun je de rest van de week gebruiken! Probeer daaraan te denken als je op school bent of aan het sporten bent. De verdere week ben je weer bezig met huiswerk en andere dingen, maar dan wordt het wéér zondag, mag je wéér de rust vinden bij God.

Het is eigenlijk een cadeau voor ons en een voorrecht dat we in ons land vrij zijn om in de rust naar de Here God te luisteren. Dat kan elke dag, maar op zondag krijgen we daar speciaal de ruimte voor.

Wat is dat goed bedacht, hè?



En toen....de mens met zijn opdracht!

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!" Genesis 1:26-31



Wij wonen hier in een prachtig dorp. Als je een stukje gaat lopen of fietsen zie je zoveel moois om je heen. Zo is de polder prachtig om te zien, maar ook het mooie Eemmeer. En als je dan goed om je heen kijkt, ben je dan ook zo onder de indruk hoe mooi, hoe wonderlijk en hoe kwetsbaar de schepping is. God gaf de eerste mensen, Adam en Eva, de taak om voor de wereld te zorgen. Het verhaal van de schepping legt uit dat mensen belangrijk zijn en anders dan bijvoorbeeld dieren. Zij zijn het hoogtepunt van alles wat God maakte.

- **Krijg jij les over de natuur en het milieu op school?**
- **Doe jij al wat om de natuur te helpen, zoals recyclen of water besparen?**

Probeer maar eens op te schrijven wat jij kan doen om voor Gods wereld te zorgen. Je kan dit thuis doen met je gezin of op school in de klas. Teken je hand een paar keer op papier en knip ze uit. Schrijf op elke hand een manier waarop jullie voor de wereld en de dieren

kunnen zorgen. Je kunt denken aan: 'goed zorgen voor huisdieren', of 'zuinig zijn op het milieu'. Maak een poster met alle handen. Plak ze dan rond een cirkel, zoals de vorm van de aarde. Kijk nog eens naar alle manieren om voor de wereld te zorgen die je op de handen hebt geschreven. Kies tot slot een klus uit. Succes ermee!



In Genesis 1:26 krijgen wij als mensen van God de opdracht om voor de schepping te zorgen en haar te beheren. Dat betekent dat wij als mensen de baas zijn over alles wat op de aarde is, maar dat we ook goed voor de aarde moeten zorgen. Dat is niet voor niets. God heeft de schepping zó mooi gemaakt en de schepping zit zó goed in elkaar; daar moeten we als mens heel voorzichtig mee omgaan. Helaas lukt dat op veel plaatsen niet: kijk bijvoorbeeld maar eens hoeveel afval er soms op straat ligt. Op die manier vervuilen we de aarde.

- **Als je jouw gedrag en keuzes legt naast de opdracht die God geeft bij de schepping, wat zou je dan kunnen veranderen hierin? Denk aan kleine en grote veranderingen**

Maar weet dat je met kleine dingen al iets kan doen om de schepping te beheren. Zo kun je bijvoorbeeld van kosteloos materiaal een kunstwerk maken. Met het kunstwerk kun je laten zien hoe er van iets waardeloos toch iets moois kan worden gemaakt - en ondertussen ligt er nu weer iets minder afval op de vuilnishoop. De aarde beheren kan dus best leuk zijn!

Tot slot een gebed om God te danken: Trouwe God, U zorgt altijd voor de schepping. We danken U voor al het moois dat we zien, voor alle mensen om ons heen, voor planten, dieren en het licht. Maak dat wij U kunnen en willen helpen bij het zorgen voor Uw schepping, zodat de aarde een toekomst heeft. Amen.

DONDERDAG 1 OKT

“En toen... ging het mis.” Genesis 3

God had een prachtige aarde gemaakt. Een prachtige natuur, prachtige dieren. God maakte ook een man en een vrouw, wat waren ze prachtig. Naar Gods evenbeeld. Zoveel liefde had God voor zijn aarde en de mens.

En toen... Eén dier, een sluwe slang, wilde niet dat God voor altijd de eer zou ontvangen. Hij bedacht een plan om God veel verdriet te doen. De slang staat symbool voor het kwaad. Hij wist dat hij de mens, de vrouw, hiervoor kon gebruiken. En ja, zij trapte erin! Ze at van de boom van goed en kwaad. Deze boom was belangrijk voor God: door er niet van te eten konden de mensen laten zien dat ze God eerden voor wie Hij is en dat ze Hem gehoorzaamden.



Zoveel prachtige bomen waar prachtige vruchten aan zaten. Maar de vrouw, Eva, luisterde naar de slang en at van precies deze boom in het midden van het paradijs. En ook Adam nam een hap.

En toen... toen werden de ogen geopend van Adam en Eva: ze waren naakt en schaamden zich enorm. Snel pakten ze grote bladeren, maakten hier kleren van en verstopten zich voor God. Maar God had alles gezien en gehoord. Hij was boos en verdrietig. Nu leren Adam en Eva gevoelens kennen die niet fijn zijn: schaamte, liegen, kwetsen, bang zijn... deze dingen horen bij het kwaad. God stuurde Adam en Eva uit het paradijs. Hun leven was vanaf dat moment heel anders. Ze leerden



pijn en verdriet kennen, en moesten vanaf toen hard werken. Gelukkig bleef God niet achter in het paradijs. Hij ging met de mens mee de wereld in. Hij houdt nog steeds zóveel van ons. En Hij wil dat wij leren op Hem te vertrouwen en het verkeerde dat we doen, leren loslaten. Hij wil het vergeven, dankzij het offer van Zijn zoon Jezus Christus. Dan mogen we Gods liefde in ons hart krijgen. Elke dag weer!



- **Doe jij wel eens wat verkeerd? Hoe doe jij wel eens iemand verdriet of pijn?**
- **Welk gevoel geeft jou dat?**
- **Kun je stoppen met verkeerde dingen doen? Waarom niet?**

Hoe graag je het ook zal willen, het is niet gemakkelijk om te stoppen met stiekem praten over iemand, liegen, uitlachen, uitschelden...

Soms lijkt het wel vanzelf te gaan. Jezus was en is zonder zonden. Hij heeft het al het kwaad van deze wereld gedragen en het overwonnen. Dat heet genade. Als je daar iedere dag weer aan denkt, mag je heel blij worden.

Dank daarom de Heere God iedere dag hiervoor! Hij wil jou met zijn Heilige Geest helpen om het goede te doen. Bid je daarvoor?

VRIJDAG 2 OKT

En toen... de regenboog! (Genesis 8: 12,13)

God zei verder: 'Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat er op aarde leeft.'

Wat hiervoor gebeurde: Noach en zijn familie hebben de grote boot verlaten, en Noach heeft offers gebracht gebracht om God te danken. Nu zegent God Noach en zijn familie.

Kort bespreken:

- **Heb jij weleens een regenboog gezien?
Wat vond je daarvan?**
- **Weet je wat de regenboog te maken heeft
met het verhaal van Noach?**

De aarde leek totaal verloren in het verhaal van Noach. Regen, dieren en mensen die verdronken, landschappen onder water.

Eigenlijk ging het al mis in het paradijs en daarna werd het in de tijd van Noach alleen maar erger. EN TOEN greep God in en wilde Hij opnieuw beginnen. De aarde liep onder water en alleen de mensen aan boord overleefden het. Hij bedacht daarna een teken van trouw en hoop; de regenboog! Nooit meer zo'n grote natuurramp. Nooit meer zoveel water over de aarde.

De regenboog is een prachtig teken. Het blijft bijzonder om dit natuurverschijnsel te zien, keer op keer. Elke keer weer die belofte van trouw, nooit meer zal zoveel water iedereen doden en alles verwoesten. God zal op een andere manier de wereld redden van het kwaad. Door Jezus.



Een regenboog bestaat uit zeven kleuren; rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Je kunt de volgorde onthouden met dit ezelsbruggetje; **ROGGBIV**. Elke letter is één van de kleuren. Een regenboog kun je zien als de zon schijnt en het tegelijk een beetje regent. Soms zie je er zelfs twee onder elkaar! Wist je dat mensen vroeger dachten dat er onder aan de regenboog een pot met goud stond?

Belofte:

- **Wat vind jij van die belofte van God?**
- **Wil jij weleens helemaal opnieuw beginnen?
Hoe laat je dat zien?**



Een mooi en bekend lied om af te sluiten is 'Ik zal er zijn' van Sela. Je kunt hem luisteren via YouTube of samen zingen met je gezin.

ZATERDAG 3 O K T

Deze week ben je teruggegaan in de tijd, helemaal naar het begin van de aarde. Allemaal mooie verhalen, over wat er toen gebeurd is. Je hebt gelezen over de Gods Schepping, Adam en Eva en Gods teken van trouw: de regenboog. Overal in de Bijbel staan beloftes van Gods trouw.

Zo staat in Deuteronomium 7 vers 9:

“Alleen de Heer is jullie God. Hij is betrouwbaar. Hij houdt zich aan zijn beloftes. Hij is goed voor mensen die van Hem houden en die zich aan zijn regels houden. En Hij zal ook goed zijn voor hun nakomelingen, zelf voor de duizendste generatie.”

En in I Kronieken 16: 34 staat:

“Dank de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde blijft altijd bestaan.

“Wat gaaf om dat te mogen weten. God is goed, trouw en houdt van ons! Gods trouw en liefde is voor ons allemaal. Het is geen geschiedenis verhaal, iets wat alleen vroeger gebeurd is. Het is iets van nu! Het is iets voor altijd. God heeft ons dat beloofd. Hij is bij ons, tot in eeuwigheid!

PUZZEL

1	■	□	□	■	□	■	■	■
2	□	□	□	■	□	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	■	■	■	■	□	□	□	□
4	■	■	□	■	□	□	□	□
5	■	■	□	■	□	■	■	■
6	■	■	■	■	□	□	□	□

1. De derde kleur van de regenboog.
2. Dit dier verleidde Eva.
3. De regenboog is een teken van _____
4. Dit is onze rustdag.
5. In zoveel dagen schiep God de hemel en de aarde.
6. Hij bouwde de Ark.

Van boven naar beneden lees je?



Hervormde Gemeente Sint Catharinakerk	9:30
Christelijk gereformeerde kerk De Fontein	15:00
Christelijk gereformeerde kerk Eben Haëzer	9:30
Gereformeerde kerk Adventkerk	9:30
Gereformeerde kerk Zuiderkerk	9:30
Gereformeerde kerk Vaartkerk	10:00
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Noorderkerk	9:30
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Maranathakerk	8:45 & 10:30
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Petrakerk	9:30
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Immanuelkerk	9:30
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Westerkerk Eemdijk	9:30
Nederlands Gereformeerde kerk Westerkerk	9:30
Evangelie gemeente De Reddingsark	9:45
Christusgemeente The Lighthouse	10:00

In al deze kerken zijn jullie
van harte Welkom
 (check wel even of dit online of live is)