

Beste gemeenteleden,

Inleiding

Het is zomervakantie, dus het duurt nog even voordat er weer een Kerkwijzer uitkomt. Door de beperkte kerkgang, vanwege de risico's van Covid-19, verschijnt er deze keer een zomergroet zodat wij u kunnen informeren over een paar dingen die niet kunnen wachten tot de volgende Kerkwijzer verschijnt.

Dat betreft de intrededienst van ds. Van Staveren van 30 augustus a.s. in de Zuiderkerk en het opvangen van de pastorale zorg in De Haven vanwege het vertrek van ds. R.J. van Elderen.

Intrede van ds. K. van Staveren

In de Kerkwijzer heeft u kunnen lezen dat de bevestiging en intrede van onze nieuwe predikant, ds. K. van Staveren, plaatsvindt op **30 augustus, aanvang 09.30 uur**.

Uiteraard worden voor deze dienst een aantal genodigden uitgenodigd. Ds. Van Staveren en de kerkenraad hopen echter dat er ruimte overblijft voor gemeenteleden, want uw aanwezigheid is ook belangrijk. En daarom is het essentieel dat u zich vooraf aanmeldt; dat geldt deze keer ook voor gemeenteleden die zich al hebben aangemeld voor een aantal diensten. Dat betekent dat **alle gemeenteleden die de dienst van ds.**

Van Staveren willen bijwonen, zich moeten aanmelden. En wel **vóór 22 augustus a.s.** via de

mail: weernaardekerk@gkbs.nl. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.



We willen graag zoveel mogelijk mensen de dienst laten bijwonen. Daarom bieden we niet alleen de dienst in de Zuiderkerk aan, maar, met behulp van de moderne media, streamen we de dienst naar de Adventkerk. In de Adventkerk vindt daarom de geplande, reguliere, kerkdienst met ds. Doorn niet plaats, zoals eerder is aangekondigd in de Kerkwijzer. Via het beeldscherm kunt u meekijken naar de bevestiging- en intrededienst van ds. Van Staveren. Daardoor kunnen er meer mensen meekijken naar deze dienst. Bij uw aanmelding kunt u dus ook aangeven of u een voorkeur heeft voor de Zuiderkerk of de Adventkerk. Wij zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden.

Kinderen bij de intrededienst.

Ook de kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom bij deze dienst. De Kindernevendienst organiseert, speciaal voor hen, een leuk programma. De kinderen worden voorafgaand aan de dienst verwacht in Kostverloren. De ouders zijn ook van harte welkom. Zij moeten zich dan wel even aanmelden via de mail (weernaardekerk.nl) of kijken thuis mee. De kinderen zorgen dan voor een mooie verrassing in de dienst. De oppasdienst is dan nog niet opgestart; wel zijn alle kids vanaf groep 3 van harte welkom! Kom je ook? Houd goed de website in de gaten want daar worden de laatste nieuwtjes geplaatst (zie www.gkbs.nl). Hierbij geldt ook: alles onder voorbehoud van de dan geldende regelgeving rond Covid-19.

Vervanging pastorale zorg ds. Van Elderen

Het zal bij iedereen bekend zijn dat ds. Van Elderen het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Dit betekent dat hij in de ochtenddienst van 6 september 2020 in de Adventkerk zijn afscheid preekt bij onze gemeente. Hij deed voor onze gemeente o.a. de pastorale zorg in Verzorgingscentrum De Haven en omgeving. Daar ontstaat dus een vacature. Gelukkig hebben we als kerkenraad kunnen afspreken met ds. D. Luijmes, die al een aantal taken verricht in de wijk Bickersvaart, dat hij ook twee dagen pastorale zorg in en rond De Haven op zich neemt. Onze gemeenteleden kunnen hem dus verwachten wanneer ds. Van Elderen afscheid heeft genomen.

Hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,

Jan van Triest, preses

Menno Nagel, scriba